

Veckobrev v. 43

Hej!

Dags för lite information om vad som händer och vad vi har sysslat med här i skolan.

I veckan har vi arbetat med bokstaven Åå. En åsna utan svans har varit på besök! Det var en rolig aktivitet! Vi har även repeterat bokstäverna och arbetat med repetition i matten, siffrorna 1 – 5 och addition.

Hösten är ju här med rusk och regn men också med gnistrande klara dagar och vi har varit ute och letat efter hösten och fotat med våra Ipads.

På idrotten har vi lekt saxdatten.

### FN-dagen/Kompisarbeta

I veckan som kommer firar vi FN-dagen, 24 oktober. Det kommer att bli lite information om barnkonventionen och utställning om flaggor. Det är år 2 som håller i detta.

Vi i den Blå och Röda raketen ska ha kompisarbeta hela veckan. Vi tittar på filmer som heter "Ugglan och kompisproblemet" och gör en del kompissuppgifter.

### Halloweenfirande

Det blir också en hel del Halloweenpyssel och eleverna har planerat en liten fest sista lektionen på fredag. Det blir lekar, musik, kostymer, och kanske en och annan överraskning. Om barnen har dräkter med heltäckande mask så får de bara ha dem i klassrummet.

### Bibliotek

Inget bibliotek för Blå raketen denna vecka, tyvärr. Personalen där är på utbildning.

### TRASHPACK

Vi ber er föräldrar att se till så att barnen **inte** tar med sig TRASHPACK till skolan!

### HALLEN

**DET ÄR ROLIGT ATT VI ÄR MÅNGA BARN I FRITSLA men det blir väldigt trångt i hallen när barnen ska gå in på morgonen.** Vi försöker lösa detta genom att förskoleklasserna väntar utanför tills alla andra har gått in och att vi vuxna är i hallen och hjälper till. Vi ber också att ni föräldrar tänker på att vara så lite som möjligt i hallen. Om det är möjligt säg hejdå på gården.

TACK FÖR ATT NI HJÄLPER OSS MED DETTA!

